

GKv en NGK treden toe tot Raad van Kerken

Impressie van de middagvergadering van 7 november

In de middagvergadering (cluster C) werd de bespreking van het [rapport van DKE/CCS](#) voortgezet. Twee gasten voerden het woord: drs. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken, en ds. John Muller, voorzitter van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte.

Drs. Van Dartel noemde met dankbaarheid dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties. De onderlinge ontmoetingen bieden de gelegenheid om in alle openheid door te spreken over verschil in opvattingen, en om samen te bidden. Ook kunnen de aangesloten Nederlandse kerken zo als daar aanleiding voor is het contact met de overheid zoeken.

Dhr. Van Dartel toonde zich dankbaar voor het voornemen van de NGK en GKv om als geassocieerd lid deel te gaan nemen aan de Raad van Kerken. In de Raad van Kerken zijn veel 'kerkfamilies' vertegenwoordigd; deelname van de kleine gereformeerde kerken voegt echt iets toe.

Namens DKE/CCS lichtte zr. Hillie van de Streek dat voornemen toe. Zowel de Raad van Kerken, die vroeger wellicht bekend stond als wat activistisch en links, als de kleine gereformeerde kerken zijn in de afgelopen jaren veranderd. Het onderlinge overleg begon in 2013. Dat mondt nu uit in het voorstel om als NGK en GKv als geassocieerd lid toe te treden. Zo kunnen NGK en GKv de Raad van Kerken beter leren kennen zonder dat er overhaast tot lidmaatschap besloten wordt. Bovendien wordt met deze vorm van lidmaatschap rekening gehouden met de CGK, die nu geen ruimte ziet om deze stap te zetten. Als geassocieerd lid kunnen kerken volwaardig participeren zonder dat ze daadwerkelijk lid zijn.

Ds. Ad van der Dussen neemt als gastlid deel aan de beraadgroep 'Geloven en kerkelijke gemeenschap', de theologische denktank van de Raad van Kerken. Hij vertelde in de vergadering iets over dat overleg. Centraal staat daarin de vraag: in wat voor wereld leven wij, en hoe verhouden wij ons als kerken daartoe? Concreet kun je dan bijvoorbeeld denken aan een Bijbels antwoord van de kerken op de me-too-beweging en op gender/identiteitsvragen. De Raad van Kerken is oprecht geïnteresseerd in deelname van de kleine gereformeerde kerken, die op hun beurt iets hebben aan de verbreding van hun perspectief.

DKE-voorzitter ds. Tiemen Dijkema ten slotte vertelde dat er in het verleden veel is geïnvesteerd in contacten met nabije kerken. Nu wordt daarnaast gewerkt vanuit het besef dat Christus' kerk, ook wereldwijd, veel groter is. Hij riep op om bescheiden te zijn en nieuwsgierig naar het werk van Christus dat zich eerst wat buiten ons gezichts- en aandachtsveld afspeelde. Daarbij is het belangrijk om de achterban goed op te hoogte te houden.

Na bespreking van de voorstellen stemden de aanwezigen unaniem in met het besluit om als geassocieerd lid toe te treden tot de Raad van Kerken en deel te blijven nemen aan de beraadgroepen. Dit besluit moet in november nog bekrachtigd worden door de voltallige vergadering.

Namens het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte voerde vervolgens ds. John Muller het woord. Hij riep de kerken op om zich niet neer te leggen bij kerkelijke verdeeldheid. Het is waardevol om elkaar als verschillende (behoudend-)gereformeerde kerken goed te kennen en met elkaar in gesprek te zijn. Tegelijk noemde hij binding aan de klassieke belijdenisgeschriften van groot belang. Eenheid is er in Christus. Het is de prediking van de verzoening die ons samenbindt.

De vergadering besloot in navolging van het voorstel van DKE/CCS om te blijven participeren in het COGG. Daarbij werd wel de kanttekening geplaatst dat het geen vrijblijvend platform moet blijven, hoewel het gesprek en de ontmoeting op zichzelf heel waardevol zijn.

De overige voorstellen en besluiten van DKE/CCS werden nadat er gelegenheid was geweest om erop te reageren unaniem aangenomen. De vergadering werd afgesloten met woorden uit Johannes 17, die onderstreepten dat kerkelijke eenheid geen hobby van geïnteresseerden is, maar een opdracht van de Heer van de kerk.