

Toespraak drs. G.R.M. van Dartel tot leden van de Generale Synode van de Gkv en de Landelijke Vergadering van de NGK

Geachte leden van de Generale Synode en van de Landelijke Vergadering,

Beste zusters en broeders in Christus,

Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanmiddag bij uw vergadering te zijn en voor de mogelijkheid uw vergadering kort toe te spreken. Vandaag neemt u een besluit over de toetreding van het herenigd kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken tot de Raad van Kerken in Nederland. Ik vind het bijzonder dat ik als voorzitter van de Raad van Kerken deelgenoot mag zijn van uw bespreking en hoop dat uw vergadering vandaag zal besluiten tot een geassocieerde lidmaatschap van de Raad van Kerken.

Aan deze vergadering zijn sinds 2013 veel gesprekken en overleggen vooraf gegaan. Met name mijn voorganger bij de Raad van Kerken, Dirk Gudde, heeft zich hiervoor samen met Hillie van der Streek zeer ingezet. Aan deze gesprekken hebben naast Gereformeerd Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden ook Christelijk Gereformeerden deelgenomen. Helaas is het nog niet zover dat ook zij deze stap willen zetten, maar de contacten zijn niet afgebroken.

Vanuit het perspectief van de Raad van Kerken is de betrokkenheid van de hele gereformeerde gezindte in ons land bij het oecumenisch werk van belang. In de Raad vindt de regelmatige ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de grote kerkfamilies: orthodox, katholiek, anglicaans, protestants, vrije kerken. Deze kerkfamilies zijn ook onderling verdeeld over diverse kerkgenootschappen, die vanuit hun oorsprong en roeping allemaal het Evangelie en de Kerk van Jezus Christus in onze samenleving gestalte proberen te geven. Door vandaag tot toetreding van de Raad van Kerken te besluiten versterkt u de verbondenheid van de kerken in ons land.

De grote verscheidenheid aan kerkelijk leven in ons land is een rijkdom, maar waar het de resultante is van verschillen en tegenstellingen over belijdenis, leer en leven, is het tegelijkertijd een treurig gegeven. De oecumenische beweging is meer dan honderd jaar geleden ontstaan met het doel die verschillen en tegenstellingen te overbruggen door een proces van eenheid en verzoening tussen kerken te initiëren, wetende dat de verdeeldheid en wederzijdse veroordelingen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de kerken zelf.

De Raad van Kerken in Nederland werd in 1968 opgericht als “een *verbond* van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er *daarom* naar streven samen hun *gemeenschappelijke roeping* te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest”. Deze woorden uit de preambule van de Raad zijn ook vandaag richtinggevend voor het werk van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken is geen superkerk en evenmin een actiegroep. In de Raad van Kerken gaat het om de ontmoeting en de uitwisseling tussen vertegenwoordigers van de kerken over zaken die de samenwerking en gemeenschap van de kerken betreffen én over diverse vraagstukken die in onze samenleving aan de orde zijn. In de afgelopen decennia is veel afstand tussen kerken overwonnen. Afstand heeft plaatsgemaakt voor hartelijke relaties. We zijn er overigens nog lang niet op die weg naar herstel van gemeenschap of eenheid. Des te belangrijker is het dat de leiders van de kerken elkaar regelmatig ontmoeten om samen te bidden en

over zaken van geloof en Kerk met elkaar te spreken. Ook is het belangrijk dat de kerken waar mogelijk met één stem spreken over actuele maatschappelijke en ethische kwesties. Dat lukt overigens niet altijd. Dat lukte bijvoorbeeld dit jaar wel ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek (het pleidooi voor de opvang in Nederland van 500 vluchtelingenkinderen van Lesbos) en eerder met het kinderpardon, veel moeilijker is dat als het gaat over vragen over begin en einde van het leven of over seksualiteit en gender. Maar ook dan is het belangrijk om visies en opvattingen van de kerken bespreekbaar te maken en met elkaar de dialoog te voeren.

Wat mij trof in het rapport van deputaten kerkelijke eenheid GKv en commissie contact en samenspreking met andere kerken binnenland van NGK is de grote zorgvuldigheid die u in dit hele traject hebt betracht. Alvorens tot een besluit te komen is er goed onderzoek gedaan. Ten grondslag daaraan ligt een daadwerkelijke betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking op plaatselijk niveau en een verlangen naar contacten met andere kerkgenootschappen op nationaal en internationaal niveau.

Hoewel het besluit vandaag nog genomen moet worden, hebt u al veel in oecumenische relaties geïnvesteerd. Bij de Raad van Kerken zijn we blij met de inbreng van uw vertegenwoordigers in de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap en in de Beraadgroep Samenlevingsvragen. Graag zullen we vertegenwoordigers van het herenigd kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken ook in de plenaire raadsvergadering welkom heten.

Ik verheug me op de samenwerking met u binnen de Raad van Kerken en spreek de hoop uit dat de ontmoeting en de samenwerking met andere kerken ook voor u goede vruchten zal voortbrengen en dat deze onze eenheid in Christus zal verdiepen en meer zichtbaar zal maken.

Geert van Dartel

Voorzitter
Raad van Kerken in Nederland

rvk@raadvankerken.nl
www.raadvankerken.nl

