

# Meditatie

**Bij de opening van de GSLV 12 december 2020**

**Lezen Mat. 1:18-25**

Ooit riep een vrouw uit de scharen Jezus toe: Gezegend de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U hebt gedronken. Je leest het in Lucas 11:27,28. Het was een zaligspreking van Maria. De bijbelvertalers zijn het er niet over eens hoe Jezus op deze zaligspreking van zijn moeder reageerde. Was het kritisch of juist instemmend? Het Grieks laat beide vertalingen toe.

En ook het vervolg van Jezus reactie: zalig wie het Woord van God horen en bewaren. Want het is goed te verdedigen, dat Jezus daarmee allereerst doet op zijn moeder Maria. Zij was een uniek voorbeeld van het ontvangen en bewaren van het Woord. Het woord van de engel Gabriel en daarmee het Woord dat vlees werd in haar schoot. Iets waar ze toen ook al om werd zalig gesproken. Denk aan de lofzang van Elisabet. We hoeven ook niet terug te schrikken voor het zalig spreken van Maria. Tenslotte zingt ze het ook zelf in haar eigen lofzang, nota bene het Magnificat: van nu aan zullen alle geslachten mij zaligprijzen. Dat hoeft elkaar blijkbaar niet te bijten: Alle eer aan God en zaligspreking van Maria.

Het gaat pas fout als Maria wordt aanbeden als middelares, opgehemeld in de leer van haar onbevleete ontvangenis en haar ten hemel opneming. De Roomse Katholieke mariologie en de praktische uitwerking daarvan, heel sterk bijvoorbeeld in Zuid-Amerika.

Altijd bijzonder om tegen deze achtergrond het advents- en kerstevangelie weer eens te lezen in het evangelie naar Matteüs.

Want daarin speelt niet Maria, maar Jozef de prominente rol. Hij is het aanspreekpunt voor de hemel. Weliswaar steeds een anonieme engel en altijd alleen maar in een droom. Maar des meer geeft Jozefs gehoorzaamheid blijk van zijn rechtschapenheid. Een kwalificatie die voor Maria in de Bijbel niet voorkomt. (Wie is hier nou onbevleet ontvangen, zou je haast zeggen!)

Heel verrassend daarom het nieuws in de afgelopen week over paus Franciscus, met zijn wortels in rooms-katholieke wereld van Zuid-Amerika, die het jaar 2021 uitroept tot Jozefjaar.

En daarbij gebruikt hij in zijn apostolische brief *Patris Corde* prachtige kwalificaties voor Jozef, waarmee hij de echtheid van diens vaderschap van Jezus onderstreept. Want, schrijft de paus, 'vader word je niet omdat je een kind op de wereld hebt gezet, maar omdat je er verantwoordelijk voor zorgt.' Wat een magistrale adventsboodschap voor alle vaders in alle werelddelen.

Aandacht en eer voor Jozef zijn niet nieuw. Al in de negentiende eeuw verklaarde paus Pius de IX Jozef tot patroonheilige van de universele kerk. Maar als ik me niet vergis, dan staat dit uitroepen van een Jozefjaar bij paus Franciscus in een bredere context van herbezinning op Rooms Katholieke inzichten, dogma's en praktijken. Het is een signaal van mondiale theologische ontwikkelingen, die wij, ook als kerken in Nederland, met wijd open ogen en biddend moeten volgen.

Toen dat deze week weer tot mij doordrong, realiseerde ik me meer dan ooit hoe dankbaar we mogen zijn voor onze Theologische Universiteit en haar recente strategische positiebepaling. Wat worden daarmee voor onze kerken veelbelovende mogelijkheden geschapen om vanuit de gereformeerde theologie in te spelen en invloed uit te oefenen op bewegingen die zich in de christelijke wereld en daaromheen voordoen. Direct door participatie in de wetenschappelijke theologische discours en meer indirect door de opleiding van theologen en predikanten.

Maar dankbaar evenzogoed voor de bundeling van krachten in een gereformeerd kerkelijk toerustingscentrum, waardoor onze kerken en hun leden worden toegerust om in de wereld anno nu invloed uit te oefenen als zoutend zout, smaakmakers van het komende koninkrijk. Ook over onze landsgrenzen heen, geloof delend, wereldwijd.

Precies die hoofdzaken waar het vandaag in deze GSLV-vergadering over gaat. Laten we onze almachtige God en Vader daarvoor danken, en bidden om een gezegende GSLV-vergadering waarin die dankbaarheid tot uitdrukking mag komen.

## **Gebed**

Trouwe en Almachtige God en Vader.

Wij prijzen U om de moeder die Maria was voor uw Zoon.

Wij prijzen U om de rechtschapen Jozef uit Davids huis aan haar zijde, als een bloedeigen vader voor haar kind.

Het ontroert ons zoals de onnavolgbare menswording van uw Zoon gestalte kreeg, in Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazaret. Simpelweg, mens onder de mensen.

We danken U dat U dat evangelie aan uw kerk hebt toevertrouwd, om het steeds beter te leren kennen en zuiver te leren verkondigen. Om het met de wereld om ons heen te delen. Om ons te herscheppen tot een zoutend zout voor heel de aarde.

We danken U voor de theologische universiteit die we hiervoor als een kostbaar instrument hebben gekregen, en zoveel getalenteerde zusters en broeders die daaraan verbonden zijn in theologisch onderzoek en onderwijs.

We danken U voor al de studenten die hier mogen worden onderwezen in de gereformeerde theologie en diegenen onder hen die zich laten opleiden tot predikant. Zegen hen op die weg.

We danken U voor al het werk van het college dat geroepen is de universiteit te besturen, en hun openheid daarover naar ons als GSLV. We danken U voor al het werk van de Raad van Toezicht, waardoor we als kerken nauw betrokken zijn bij het werk en de beleidsvorming en strategie van de Universiteit.

We willen U ook danken voor het werk dat door de Raad van Advies verricht is, als een instrument in de hand van de kerken om een goed beeld te hebben van de opleiding die onze predikanten aan de Universiteit ontvangen.

We danken U voor al het voorbereidende werk dat voor deze vergadering is verricht, de informatie vooraf, de voorbereiding van de bijdragen in deze vergadering. Al de aangeleverde stukken. Dank voor al het werk ter ondersteuning van de kant van de griffie en het secretariaat.

We willen de naam van onze notulist Jan Kuiper noemen, die als gevolg van een ongeluk een gecompliceerde beenbreuk heeft opgelopen. Sterk en bemoedig hem en zegen de operatie die hij heeft ondergaan. Geef hem voorspoedig herstel.

We gaan nu aan de slag met de agenda voor deze vergadering.

Geef ons onder uw zegen een voorspoedig verloop van de vergadering bij het tellen en het wegen van onze zegeningen en laat ons werk dienstbaar mogen zijn aan de bouw van uw kerk en de eer van uw naam.

Laat onze vergadering daarin iets weerspiegelen van de liefdevolle zorg van Maria en Jozef voor het kind dat hun werd toevertrouwd, uw Zoon, voor hun dienst aan het vlees geworden Woord.

Amen